

Samenwerkingschool i.o. Spijk



locatie
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55, 9909 EB Spijk
0596-591 468

locatie Nesweg 19, 9909 AV Spijk
0596-592 006

obsfiepkooolman@marenland.org
directie.borgstee@noordkwartier.nl

Nieuwsbrief 20 - 18 juni 2020

Inhoud

- **Agenda**
- **Fusievoorbereidingen en afronding**
- **Doorschuiven naar de nieuwe groep**
- **De nieuwbouw**
- **Schoolgids en praktische bijlage**
- **Groepsfoto's**
- **Inzamelings oud papier**
- **Aangepast beleid 'Kinderen en neusverkoudheid'. Ingekomen nieuws:**
- **Bericht van juf Margreet**

Agenda

Dinsdag 23 juni van 11.00 -12.00 uur	Doorschuiven groepen
Donderdag 2 juli	Verschoont nieuwsbrief nr. 21 , (laatste nieuwsbrief van dit schooljaar)
Vrijdag 3 juli	Laatste schooldag groepen 1-7, groep 8 vrij.

Fusievoorbereidingen

Twee weken geleden is het definitieve fusierapport ondertekend door de voorzitters van de MR van de voormalige Fiepko Coolmanschool en Borgstee, Agnita Noot en Danny Postma. Dit rapport wordt voor advies aan de beide GMR-en van Marenland en Noordkwartier aangeboden. Vervolgens kunnen de beide directeur-bestuurders overgaan tot het fusiebesluit.. Daarmee wordt de laatste formele stap gezet in het fusieproces. Per 1 augustus zullen we dan als Kindcentrum 't Maar door het leven gaan. Het is erg vervelend dat dit zonder gezamenlijk moment, met u als ouders/verzorgers, plaatsvindt. Hiervoor stand een ouderavond gepland. Ook hier gooit de Coronacrisis roet in het eten. Als leerkrachten van het nieuwe team hebben we er zin in en zijn er (bijna) klaar voor. Er zijn afspraken gemaakt hoe we het onderwijs vorm willen gaan geven. Er zullen voor alle kinderen een aantal veranderingen plaats vinden. Soms zijn ze best groot en voor andere kinderen zijn het kleine veranderingen. Het is belangrijk dat we die veranderingen voor de kinderen zorgvuldig plaats laten vinden. Wat betreft de organisatie van vieringen, regels en routines hebben we nagedacht wat we willen op de nieuwe school. Er zullen ook daarin een aantal veranderingen plaatsvinden, De verwachting is dat de schoolgids en de praktische zaken voor de zomervakantie met u gedeeld kunnen worden. Daarmee informeren we u over formele en praktische zaken rondom onze nieuwe school. Het nieuwe logo van 't Maar zal op de eerste schooldag na de vakantie worden onthuld. Ook dit zullen we waarschijnlijk in bescheiden vorm plaats laten vinden met de kinderen. We hopen dat we u als ouders er ook in kunnen betrekken maar dit is sterk afhankelijk hoe de maatregelen rond het Coronavirus er dan uitzien.



Doorschuiven naar de nieuwe groep

Dinsdag 23 juni gaan alle kinderen van 11.00 tot 12.00 uur een kijkje nemen, in het lokaal (behalve voor de toekomstige groep 6) waar ze volgend jaar, na de zomervakantie, les gaan krijgen. Dat betekent dat alle kinderen naar de locatie Nesweg zullen komen. In het lokaal zal de nieuwe juf of meester klaar staan om de kinderen te ontvangen en op deze wijze alvast kennis met elkaar te kunnen maken. Best spannend, zeker voor de kinderen die van de locatie Dijkhuizenlaan komen. We hopen dat het een goede kennismaking zal worden.

De nieuwbouw

Twee weken geleden zijn we met een kleine groep leerkrachten in de nieuwe school geweest om te zien hoe de ruimtes er werkelijk uitzien, met het oog op de keuze voor het meubilair. We waren erg onder de indruk van de ruimtes en de wijze waarop alles eruit komt te zien. Er zijn al veel dingen in de afwerkfase. In de leerlingtoiletten werden al tegels geplakt en de wandbekleding was in veel ruimtes al bevestigd. Binnenkort starten ze ook met de inrichting van het plein. Hiervoor zijn keuzes gemaakt voor toestellen en dit kan waarschijnlijk allemaal volgens plan geplaatst worden. Het wordt dus steeds 'echter'. Op dit moment gaat de aannemer er nog steeds van uit dat de oplevering halverwege oktober plaats kan vinden. Dan kunnen we waarschijnlijk na de herfstvakantie verhuizen. We houden u op de hoogte.

Schoolgids 2020-2022 en praktische bijlage 2020-2021

De schoolgids voor 2020-2022 en de praktische bijlage voor 2020-2021 worden voor de zomervakantie gedeeld met alle ouders/verzorgers. Hiermee kunnen we u tijdig informeren over vakanties, margedagen, gymroosters en allerlei andere formele en praktische zaken.

Groepsfoto's

Klassenfoto

Als aandenken aan de klas, komt de schoolfotograaf donderdag 18 juni voor het maken van de klassenfoto's. De fotograaf doet vervolgens haar uiterste best om de foto's rond 24 juni op school af te leveren zodat de foto nog voor de zomervakantie aan alle kinderen meegegeven kunnen worden.

De bestelling zal als volgt verlopen:

De kinderen krijgen rond 24 juni een envelop mee naar huis met hierin de klassenfoto. Als u de foto wilt kopen, kunt u uw kind gepast € 3,50 meegeven in een dichte envelop voorzien van de naam van het kind. Dez envelop kan dan bij de leerkracht worden ingeleverd. Als u de foto **niet** af wilt nemen, geeft u uw kind de foto in de envelop weer mee naar school en kan uw kind dit weer afgeven bij de leerkracht.

Alle enveloppen met **geld** of met **foto** dienen **uiterlijk 30 juni** terug te zijn bij de leerkracht van uw kind. Wanneer u de envelop niet tijdig heeft ingeleverd, wordt ervan uitgegaan dat u de foto af zult nemen en zal de ouderraad u alsnog € 3.50 in rekening brengen!

Excuses voor deze ongebruikelijke manier om een schoolfoto aan te schaffen maar omdat het alleen op deze manier mogelijk is om nog een klassenfoto te maken die geleverd wordt voor de zomervakantie, is er voor deze manier gekozen.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad Samenwerkingschool i.o.

Verrassend aanbod!



Deze week werden we benaderd door Wiersma Internationaal Transport V.O.F., met het mooie aanbod om alle leerlingen te trakteren op een schepijsje. Hiermee willen we gebaar maken naar de kinderen, die veel leuke activiteiten aan hun neus voorbij zien gaan, door de gevolgen van de Coronacrisis. Na goed overleg met

Hesselink, de eigenaar van de ijscokar, hebben we besloten om van het aanbod gebruik te gaan maken. Er is toegezegd dat alle maatregelen rond hygiëne en de richtlijnen van het RIVM opgevolgd gaan worden. Het ijs wordt bereid door een banketbakker. Met deze afspraken durven wij het aan om van dit aanbod gebruik te maken. De ijscokar zal op dinsdag 30 juni langskomen op beide scholen. Mocht u als ouders bezwaar hebben dat uw kind op een schepijsje wordt getrakteerd, dan kunt u dat kenbaar maken via de leerkracht.

Inzamelings oud papier

De morgen dat u ingepland staat bent u vanaf 08:45 uur van harte welkom bij Autobedrijf Ter Veer in Spijk, waar u na een kop koffie een vaste route door het dorp maakt en het oud papier dat bij de weg staat ophaalt. Een veiligheidsvestje wordt verstrekt door de chauffeur van de vrachtwagen.

Mocht u niet kunnen op de zaterdagmorgen dat u ingepland staat, vragen wij u zelf te ruilen met een van de andere ouders die op de lijst van dit schooljaar staat en dit door te geven aan de oud papier-coördinator Ronnie Buitenwerf

Voor schooljaar 2019/2020 ziet de lijst er als volgt uit voor de komende maanden:

11 Juli Fam. ten Hove
Fam. Brontsema

8 Augustus Fam. Kroeze
Fam. Cuperus

Aangepast beleid Kinderen en neusverkoudheid

Het beleid vanuit het RIVM voor kinderen met neusverkoudheid is de afgelopen week aangepast. Het beleid luidt nu als volgt:

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar het kinderdagverblijf als zij geen verhoging of koorts hebben. Datzelfde geldt voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool.

Dit geldt niet als:

- Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
- Er een volwassen in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie de [symptomen van COVID-19](#)). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

Voorbeeld 1: Mijn kind is 7 jaar is neusverkouden en zit in groep 2. Mag het naar school? Ja, als het kind geen verhoging, koorts of andere klachten heeft die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus. En in groep 2 zit mag het kind met neusverkoudheid of een langdurige snotneus naar school

Voorbeeld 2: Mijn kind hoest en/of is benauwd, maar heeft geen koorts. Mag het naar de kinderdagverblijf? Nee, kinderen met hoesten, benauwdheid of andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het is bekend dat jonge kinderen vaak neusverkouden zijn of een snotneus hebben.

Het aantal kinderen dat besmet raakt met het nieuwe coronavirus is laag. In de eerste twee weken van juni 2020 zijn 3.500 kinderen met klachten getest tussen de 0 en 6 jaar. Van deze kinderen was 0,5% positief. Bij kinderen die in dezelfde periode getest zijn om dat ze in contact waren geweest met een COVID-19-patiënt, lag het aantal besmettingen hoger; 14,3%. Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen>

Aanvullend hierop, voor ook de oudere kinderen:

Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/hooikoorts. Moet hij of zij dan thuisblijven?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden>

Ingekomen nieuws

Bericht van juf Margreet Medema



Juf Margreet is tot vorig jaar verbonden geweest aan de Borgstee. Dit schooljaar is ze gestart op een andere school. Er was nog een afscheidsmoment gepland met de leerlingen, maar die kan door de coronacrisis niet doorgaan. Daarom neemt ze via deze weg afscheid van kinderen en ouders.

Spijk 1999-2019: een terugblik

In 1999 waren er weinig vacatures. Als je solliciteerde op een vacature uit de krant (ja mensen, zo ging dat toen) dan was je gemiddeld met 30-40 anderen. Toch kreeg ik in Spijk een fulltime baan, voor vast! In mijn eerste kleuterklas begon ik met 15 kleuters, ik was er alle dagen dus ik was echt de juf. Het was een heel bijzonder jaar dat eerste jaar, het jaar dat je alles zelf mag doen, Sinterklaas, de kerstviering, Pasen en natuurlijk de enorme klas die de schoolkrant heet! Er was geen digibord en zelfs geen computer in de klas. De naamkaartjes schreven we met stif, de nieuwsbrief met zwarte pen, de kieskettingen maakten we zelf en Marcel zaagde een keuzebord om alles aan op te hangen. Met mijn groene Opel (diesel natuurlijk) tufte ik elke dag naar Spijk. Was het ver? Ja het was wel ver, maar ik had leuke cassettebandjes voor onder de weg. Was van de eerste die handsfree kon bellen en 's ochtends ontbeet ik altijd in de auto, dat ben ik overigens tot de laatste dag blijven doen. Qua administratie hadden we alleen de rapporten waar we vooral verhaaltjes inschreven. Toch maakten we onze uren zeker wel, alleen met andere dingen. We gingen bv elk jaar bij elke kleuter op huisbezoek. We zetten speur- en fototochten uit door het dorp, we boorden uren lang kastanjes en pinda's door om mee te rijden. Elke dag hadden we figuren van strijkkralen om te strijken en we kopieerden ons suf aan werkbladen uit onze multimappen. We legden in grote groene op elkaar geniete kartonnen ons eigen archief aan en vervingen dit later door grote Ikea dozen. Nu is alles te vinden op internet ☺

We ondernamen van alles maar als er een projectweek was dan gingen we helemaal los! Wat voorbeelden: we bouwden met de kleuters en alle vaders de complete kerst uit het Loug na, met houten kinderen, kippengaas en papier-maché, alle beelden in Spijk werden ingepakt op de Christo-manier en er werd zelfs eens een complete auto op het schoolplein geschilderd. Een afscheid of een jubileum werd ook groots gevierd. De voetballer Levchenko kwam, we deden spelletjes door het hele dorp, er was rock en roll op het plein en voorstellingen van diverse theatergroepen in het speellokaal.

Als collega's maakten we veel van elkaar mee, in voor- en tegenspoed zeg je dan en zo was het ook. We stonden samen bij diverse begrafenissen, de een nog verdrietiger dan de ander. We gingen bij elkaar op kraambezoek. We deelden veel met elkaar. Op vrijdagmiddag dronken we rode wijn en aten borrelnoten uit een leeg koffiefilter. We aten appels uit iemand zijn boomgaard en paprika's uit borrel zijn kas. Tussen de middag zaten we lang te lachen en bij mooi weer sleepten we stoelen naar buiten en zaten dan op het kleuterplein in de zon. We bespraken onze zorgen om familieleden of om onszelf, We zaten soms in een zware privé situatie en moesten dan altijd maar weer de knop omzetten om weer vrolijk voor de klas te gaan. We steunden elkaar hierbij.

Nadat ik veel wisselingen had meegemaakt qua collega's en ook qua directeuren dacht ik in 2019 hoe lang ga ik zelf eigenlijk nog door in Spijk? Ga ik nog mee naar de nieuwe school? Heb ik zin in weer een nieuwe fusie en weer een nieuwe naam? Is wat ik had in Spijk er nog wel of is er inmiddels zoveel veranderd dat ik ook ergens anders (lees: dichterbij) zou kunnen gaan werken. Het antwoord was: ja, de afstand begon me steeds zwaarder te vallen en er was inmiddels veel meer ruimte op de arbeidsmarkt. Mijn pubers noemde dit hele proces "Mama's Midlife". Uiteindelijk ben ik via Doezum op een school in eigen dorp terecht gekomen en ik vind het nu heerlijk. Maar wat was het wennen in het begin en wat had ik het onderschat. Dat je op het schoolplein staat en je gewoon niemand kent, dat je een bloempot laat vallen en denkt: ok, en nu dan? Waar is de stofzuiger? Waar zijn nieuwe bloempotten, kan ik hier de conciërge voor vragen, en hoe heet hij ook alweer? Help! Ik was echt weer terug bij af! Het is nu goed, ik ben gewend en ik heb gelukkig ook nu weer fijne, interessante en waardevolle contacten met ouders en collega's.

Het hoofdstuk Spijk is dan wel uit, maar ik blader nog graag terug. Ik kijk nog regelmatig op de website van school en op spijk.net. Heb ook nog veel contacten via Facebook en Instagram. Mijn eerste kleuters hebben inmiddels een eigen rijbewijs en sommigen hebben zelfs al een huis gekocht en/of trouwplannen!

De 20 jaar in Spijk waren een ontzettend belangrijk stuk uit mijn leven, ik dank iedereen uit de grond van mijn hart voor alle waardevolle contacten, het delen van zoveel uit jullie leven maar vooral voor al het vertrouwen in mij. Ik zal het nooit vergeten!

Margreet Medema, juni 2020

Deze e-mail is verzonden aan [f.\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [m.vandijk@noordkwartier.nl](#) toe aan uw adresboek.

